

Voorwoord

Geachte leerkracht,

De geschiedenismethode Vertel het door! bestaat uit drie delen voor de leerjaren 6, 7 en 8.

Zij behandelen de Vaderlandse- en kerkgeschiedenis vanaf de Schepping tot nu.

De Voorloper is echter achronologisch opgezet. Hoofdstuk 1 gaat over de huidige tijd, zodat het kind van groep 5 gemakkelijk 'instapt'. Elk hoofdstuk gaat een stukje terug in de geschiedenis van ons land. Door het introverhaaltje van Jos en Mirthe wordt aan het begin van elk hoofdstuk de band met de huidige tijd vastgehouden. Het kind leert geschiedenis om zich heen te horen, te zien en te beleven.

Bijna alle hoofdstukken in deze Voorloper hebben een historisch figuur als hoofdpersoon. Het is onze wens, dat deze mensen voor het kind identificatiepersonen worden. Daarom is gekozen voor die mannen en vrouwen, waar de vreze des Heeren in hun leven bleek. Bij sommigen was dat in hun kindertijd op te merken. Bij anderen kwam het uit in de keuzes die zij als volwassene maakten. Er zijn mensen bij, die in brieven of dagboek aantekeningen getuigden van hun afhankelijkheid van de HEERE.

Deze mensen waren zondig in zichzelf, maar mochten door het geloof in de Heere Jezus Christus hun leven besteden in de dienst van God.

Het is onze opdracht dit aan het navolgende geslacht door te geven.

Let op den vrome en zie naar den oprechte, want het einde van dien man zal vrede zijn. (Psalm 37 vers 37)