

Hoofdstuk 7 Jacques wordt Jakob (1685-1751)

Tijd van Pruiken en Revoluties 1700-1800

Lesbeschrijving Doel

- *De kinderen leren iets over verschillende psalmberijmingen
- *Ze horen over de *Christenreis* van John Bunyan
- *Ze leren over het omgaan met vreemdelingen en vluchtelingen
- *De kinderen horen iets over hoe de Heere een kind kan leiden op de levensweg

Aantal lessen 3

Lesonderdelen Vertelling

Leerlingenboek

Verwerking

Vertelling JACQUES WORDT JAKOB

In een prachtig koopmanshuis zit meneer Hanapier in zijn gemakkelijke fauteuil. 'Jacques, luister eens. Wanneer je mij later opvolgt in het handelskantoor, zul je veel moeten leren.' 'Dat weet ik, vader.' 'Wij verkopen onze Franse wijn aan de Hollanders', gaat vader verder. 'Die tonnen wijn lossen ze in Rotterdam. Op de terugweg neemt het schip kisten vol boter en kaas mee. Die verkoop ik hier in Frankrijk.' Ja, dat weet Jacques heel goed. Wat zou vaders bedoeling met dit gesprek zijn? 'Maar kind, wanneer ik handel drijf met de Hollanders, is het zo lastig dat ik geen woord Nederlands spreek.' 'Zou jij dat willen leren?' 'Ik krijg nooit Hollandse les op school, vader.' 'Daarom wil ik je naar de Nederlanden sturen. Daar leer je de taal het best. Zou je dat durven, Jacques?' 'Durven wel, maar ik zal moeder en zusje Angélique missen. Vader, in Holland wonen toch veel protestanten?' 'Ja kind, met die ketters moet je je zo min mogelijk bemoeien.'

Het duurt niet lang of Jacques vaart met zeilschip 'De Trekvogel' mee naar Rotterdam. Een matroos legt het schip vast. Andere matrozen sjouwen de tonnen op het dek en rollen ze over de loopplank naar de kade. Jacques legt zijn zware reiszak over zijn schouder. Daar komt een koopman aanlopen. 'Hier is de jongen uit Nantes, monsieur Armant', zegt een matroos. 'Bonjour Jacques, kom mee naar mijn huis. Overmorgen breng ik je in Bodegraven', antwoordt meneer Armant tegen Jacques.

Zo zit Jacques twee dagen na zijn aankomst in een vreemd huis. Hij woont bij een vreemde vrouw die hij niet verstaan kan. O, wat voelt hij zich eenzaam. Hij gaat maar gauw zijn reiszak en bagagekist uitpakken. Dan heeft hij wat te doen. Hij neemt een zwart houten kruis met een stenen beeld van de Heere Jezus. Dat zet hij op tafel. Daarvoor zegt hij zijn gebeden op tot God en Maria.

De volgende morgen stapt Jacques het grote schoollokaal in. Hij is blij, dat hij naar binnen kan. De jongens op het plein lachen en praten. Maar Jacques snapt er niets van. Bovenmeester Batelaan wijst hem een plek. 'Is dat goed, Jakob?' 'Oui monsieur, c'est bien,' antwoordt Jacques. Maar, daar zit hij tussen de kleine kinderen. Hij zal zich inspannen om snel Nederlands te leren. Dan komt hij snel bij de jongens van zijn eigen leeftijd te zitten.

'Kinderen, we gaan zingen,' zegt meester Batelaan. 'Psalm 146 vers 7'

*Met vliet bewaert oock de Heere,
Den vreemden in lijden groot,
Desgelijcks de Weesen teere,
Behoedt Godt in angst end' noot:
Weduwen hy oock bewaert,
Dat hen geen leedt wedervaert.*

Jakob kan er niets van verstaan. Maar de jongens voelen de les: *De HEERE bewaart de vreemdelingen*. Die vreemdeling is Jakob. Ze gaan hun best doen om hem te helpen. In de pauze pakt Hendrik Gerritsen zijn kleiknikkers. Hij geeft er een paar aan Jakob. Even later zijn ze samen aan het knikkeren.

Na een paar maanden spreekt Jakob zo goed Nederlands dat hij bij de jongens van zijn leeftijd mag zitten. Meester Batelaan hoort hij iedere morgen bidden. Jakob merkt dat meester zo echt meent wat hij bidt. Eigenlijk is de meester een ketter. Jakob leert op de Roomse catechisatie dat alle protestanten kettters zijn.

Op een mooie zaterdagmiddag lopen vijf jongens door het polderland. Jakob zegt: 'Wat een brede sloten zijn hier in Holland.' In Frankrijk zie je dat niet. 'Spring jij er eens over?' roept Jaap tegen Hendrik. 'Als ik een polsstok had, ja, dan kan ik het wel.' Nee, niemand heeft zo'n lange stok bij zich. De jongens lopen verder en verder. Er komt een tweesprong. Welke weg moeten ze kiezen? Het pad dat ze oplopen wordt steeds eenzamer. Is dit wel de goede weg? 'Ik wou dat we een boerderij zagen,' vindt Hendrik. Opeens komen ze bij grote rietvelden. De weg loopt dood. Omkeren, dat is het beste. Ze lopen terug naar de tweesprong en kiezen de andere weg. Al gauw zien ze het rookpluimpje van een schoorsteen. Daar is een boerderij met mensen! Ze krijgen van de vriendelijke boerin lekkere melk. De boer vertelt dat het gevaarlijk is bij de rietlanden. 'Je kan zomaar in het water vallen. Gelukkig zijn jullie omgekeerd. Jongens, wij lopen allen op een levensweg. Wij willen naar de hemel, maar dan moeten we op de goede weg zijn. Daarom moet je een goede gids hebben: Dat is Gods Woord. Lees toch vaak in de Bijbel.' Jakob luistert goed. Hij heeft geen Bijbel, hij mag er van de roomse kerk zelfs niet in lezen. Maar als de meester of Hendriks vader uit de Bijbel voorleest, dan is er een verlangen Jakobs hart om meer uit Gods Woord te horen.

De boer brengt de jongens met paard en wagen in Bodegraven. Jakob en Hendrik lopen het laatste stukje samen naar huis. 'Zeg Hendrik, heb jij weleens van het boek *De Christenreis* gehoord?' 'Ja, Jakob, dat boek mag je wel lenen.' Elke avond leest Jakob in *De Christenreis*. O, hij is zo benieuwd hoe Christen van zijn zondenpak afkomt. Dat is bij het kruis van Christus. Jakob bidt voor het slapen gaan tot de Zaligmaker. Door zijn goede werken kan hij niet zalig worden, maar door het geloof in Jezus Christus. Zo werkt de Heere langzaam maar zeker in hart van Jakob.

Op een dag neemt Jakob afscheid van meester Batelaan en de vrienden uit Bodegraven. Meneer Armant heeft in Rotterdam een kosthuis gezocht. Jakob gaat de kaashandel in van de Firma Westerman en Co. Op een vrije middag dwaalt Jakob door de straten van de grote stad Rotterdam. Hij is op zoek naar een boekwinkel. Ja, daar ziet hij een uithangbord met een boek. Binnen staan planken vol met dikke en dunne, grote en kleine boeken. Welk boek zou hij nemen? Er is keus genoeg. 'Mag ik alstublieft een Bijbel en een Psalmboek?' De boekverkoper legt het op de toonbank. Jakob betaalt van zijn zelf verdiende geld. Met deze schat gaat hij naar zijn kosthuis. Elke dag leest hij in de Bijbel, dan verstoppt hij hem in een hoekje van de kast.

Wat zal zijn roomse vader hiervan vinden?

Bronnen

De Fransche koopmanszoon, Joh.Staal, Utrecht, z.j.

Voorrede van ds. Jacobus Willemsen in *De Godvruchtige Avondmaalganger*, Petrus Immens, Bunnik 2002

Artikelen op www.digibron.nl

Ds. J. Hanapier heeft ook preken nagelaten.

Antwoorden verwerking

1. a. Eigen antwoord
b. Eigen antwoord
c. David, Jakob
d. Eigen antwoord
2. Psalm 146: 7 in Psalmberijming 1773
3. Rosier, Jumelet, Dubois, Lamain, Polet, Toussaint, Lafeber
4. Stoep -Trottoir
Wc -Toilet
Geldbeurs -Portemonnee
Avondeten -Diner
Vader -Papa
5. a. Glas +?
b. Eigen antwoord
c. Eigen antwoord
6. Computer, telefoon, elektrische lampen, radiator, klok op batterij, elektronisch orgel, enz.