

Hoofdstuk 6 Sara Diamant (1797 – 1882)

Tijd van Burgers en Stoommachines 1800-1900

Lesbeschrijving Doel

- *De leerlingen leren hoe arme mensen leven
- *De leerlingen kunnen het verschil benoemen tussen de Joden en de Messias-belijdende Joden

Aantal lessen 3

Lesonderdelen Vertelling

Leerlingenboek

Verwerking

Vertelling **HET LEVEN VAN SARA DIAMANT**

'Sara, je bent nu tien jaar geworden. Je hebt lang genoeg in de schoolbanken gezeten. Als oudste ga je meehelpen om geld te verdienen voor ons gezin.' De slagerij van vader Van Gelder levert te weinig op. Zwijgend luistert Sara naar haar ouders. Ze weet wel dat arme jongens en meisjes de school vaak niet afmaken. Sara is voortaan een koopmeisje. Elke dag loopt ze door de straten van de stad Tiel. 'Dag mevrouw, wilt u lucifers kopen of naalden?' Sara kan nooit meer naar de Christelijke school. Ze kan nooit meer de mooie geschiedenissen over de Heere Jezus horen. De Joodse Sara wordt ouder en trouwt met de Joodse koopman Benjamin Nathan Diamant. Ze krijgen vijftien kinderen en gaan in Breda wonen.

Het is sabbat. O, wat is het toch donker in de smalle straat. Geen zonnestraal komt bij de huizen die dicht op elkaar staan. Het stinkt, omdat er zoveel arme mensen wonen. Ze hebben geen wc en ook geen kraan in huis. Sara loopt met haar vijftien kinderen de trap af. 'Honger, moeder, honger.' 'Stil maar kinderen, dat hebben we allemaal.' Vanmorgen hebben ze niets gegeten. Nu gaan ze met een lege maag naar de synagoge. Er lopen nog meer Joden op deze zaterdagmorgen naar hun kerk. 'Waar is je man Benjamin, Sara?' vraagt een vrouw. 'Die is op reis naar Limburg om als koopman geld te verdienen. Hij verkoopt sigaren langs de deuren. Maar vandaag natuurlijk niet. Dan houdt hij ook sabbat. Ik weet niet in welke stad hij is,' antwoordt moeder Sara. Gelukkig komt vader na een paar dagen thuis met geld in zijn zak.

Maar dat geld is al snel op. 'Benjamin, hoe moet het nu? Ik kan geen eten meer kopen', zegt moeder Sara op een dag. De kinderen gaan met een hongerige maag naar bed. De matses, kleine platte koekjes, die ze 's morgens en 's avonds van de Joodse gemeente krijgen, zijn allang op. Soms krijgen ze iets lekkers. Dan kookt moeder gortpap met stroop. Maar voor dat zover is, moet moeder eerst op pad om geld te verdienen. Ze wast voor andere mensen hun kleding. Op een keer gaan vader en moeder Diamant samen op reis. Onderweg willen ze het gespaarde geld naar hun kinderen sturen. Maar hoe moet dat? Vader kan niet schrijven en moeder ook niet goed. Gelukkig vinden ze iemand die hen wil helpen. De kinderen zijn erg blij met de guldens en centen die ze in de envelop vinden. Zo kunnen ze weer eten kopen.

Verdrietig zit vrouw Diamant in de synagoge. Daar wordt alleen uit het Oude Testament gelezen. De Heere laat haar zien dat ze tegen God gezondigd heeft. Alleen het Offerlam, de Heere Jezus Christus,

kan haar redden met Zijn bloed. Ze weet dat christenen daarover lezen in het Nieuwe Testament. Weet je wat, ze gaat aan een dominee vragen of ze het Nieuwe Testament mag lenen. O, wat is ze blij met dat gedeelte van de Bijbel! Vaak leest vrouw Diamant erin. Ze zegt: 'De Bijbel is mijn eten en drinken.' O, wat wil ze graag de Messias in haar hart hebben en christin worden. Haar man vindt dat niet goed en spot met haar. Toch gebeurt er een wonder. De Heere zorgt ervoor dat koopman Benjamin ook in het Nieuwe Testament gaat lezen. Als God in zijn hart komt, vraagt hij zijn vrouw om vergeving.

Maar nu krijgt de familie Diamant te maken met de haat van de Joden en de Roomsens. Nog erger wordt hun armoede. Soms hebben ze dagen geen eten. 'Moeder, ik heb zo'n honger.' Moeder Sara troost haar jongste kind: 'Huil niet, de goede God zal ons niet van honger laten sterven.' Bovendien is het erg koud in huis. Geld om brandstof te kopen hebben vader en moeder niet. Ze gaan dan maar naar bed om warm te worden. Ineens: 'Klop, klop, klop!' Wie is daar bij de deur? Het is een onbekende man met een mand eten. De Heere weet van hun grote nood. O, wat voelen ze zich nu rijk. Vrouw Diamant ontdekt in de mand twee broden, een half pond boter, twee pond gort en een rijksdaalder. Samen danken ze God voor dit hemelse manna.

Vader en moeder Diamant willen graag onderwijs van een dominee nu ze de Messias hebben leren kennen. Ook vragen ze hem om de Heilige Doop voor henzelf en hun thuiswonende kinderen. Voortaan gaat het gezin op zondag naar de kerk. Dat is fijn, maar elke dag bespot worden door de burens is niet vol te houden. Gelukkig kan familie Diamant een huis huren in het dorp Fijnaart. Ze horen dat dominee Van Herwaarden in de kerk bidt voor de bekering van Joden.

'Vrouw Diamant, waar wil je naar toe?', vraagt ds. Van Herwaarden als ze op een dag bij hem op de stoep staat. 'Ik zoek mijn twee verloren zonen. Toen wij christen zijn geworden, wilden ze niet meer met ons te maken hebben.' 'Hier zijn brieven voor mijn vrienden dr. Capadose, die in Den Haag woont en voor mr. Da Costa in Amsterdam. Zij bidden met veel liefde voor het Joodse volk.' Met één gulden gaat vrouw Diamant op reis in vertrouwen op de zorg van de Heere (psalm 121). De trekschuit brengt haar naar Dordrecht en met de Rotterdamse stoomboot komt ze in Den Haag. Vrouw Diamant geniet van de bezoeken aan Den Haag en Amsterdam. Met de omnibus gaat ze terug naar huis. Er gebeurt weer een wonder: Haar zoon, die soldaat is, komt met verlof thuis. Ze mag hem vanuit de Bijbel wijzen op de Heere Jezus. 'God kan je bekeren.'

Achtergrondinformatie

Sara Ephraïm van Gelder werd in 1797 te Tiel geboren. Ze trouwde met Benjamin Diamant. Het echtpaar kreeg vijftien kinderen.

Sara Ephraïm Diamant heeft haar bekeringsweg opgeschreven. K. Heerschap uit Ouddorp verzorgde deze uitgave en gaf het als titel: *Een diamant door God geslepen. Krachtdadige bekering of overbrenging uit het Jodendom tot het Christendom van Sam Ephraïm Diamant geb. Van Gelderen.* Deze titel is ontleend aan een uitspraak van Sara zelf. Op een van haar reizen werd eens aan haar gevraagd: 'Bent u vrouw Diamant?' Daarop antwoordde ze: 'Ja, en door God geslepen.'

www.diamantsite.nl over het bewerken van diamanten

Antwoorden verwerking

1. a. Abraham
b. Jozef
c. Eigen antwoord
2. a. Naalden en lucifers.
b. Stenen scheppen, stenen uitzoeken.
c. Eigen antwoord
3. a. 5, 10, 25, 250
b. Eigen antwoord
4. a. De Heere Jezus is op zondag opgestaan uit de dood.
b. Eigen antwoord
c. Ze geloven niet dat de Heere Jezus al op aarde is gekomen als Zaligmaker. Daarover gaat het Nieuwe Testament.
5. a. Ruwe diamantstenen slijpen tot kostbare sieraden.
b. Bijvoorbeeld: Robijn, saffier, smaragd, bergkristal, jaspis, granaat
c. Laat de pagina uit het werkboek eventueel op het bord zien in kleur.