

Het is aan de buitenrand van de stad. De grond wordt bouwrijp gemaakt. Nieuwe huizen moeten hier overal komen. Grasland is het nog. Maar de sloten zijn volgestort met zand. Levensgevaarlijk drijfzand waar je zó in weg kunt zakken.



Het is zaterdagmiddag. Een paar jongens komen het terrein op. Ze zien de bergen zand. Dennis, de oudste, roept: 'Follow me! Léuk joh, om van berg tot berg te springen!' Hij rent al. De anderen volgen hem graag. Alleen Bram twijfelde even. Maar ook hij rent mee...

In het midden van elke zandberg is het vrij stevig. Maar aan de randen... Je voelt je wegzakken. Geen probleem als je maar snel genoeg naar de volgende heuvel springt! Maar één keer lukt dat bij Bram niet goed...

Hij zakt wat dieper in het zuigende zand. Met zijn andere been probeert hij zich los te trekken. Maar die laars zinkt ook weg. Het waterzand komt al over de randen. Bereikt zijn knieën, zijn bovenbenen...

Hij probeert te trappelen, maar daarmee komt hij juist dieper en vaster te zitten.

De andere jongens buigen zich voorover om hem een hand te geven. Iemand rent weg om een stok te halen. Alle pogingen mislukken. Bram zit al tot zijn middel in het zuigende zand en nóg zakt hij dieper. Muurvast zit hij. Angstig kijkt hij om zich heen.

"Vlug jongens, 1-1-2 bellen! Dit gaat niet goed!" Dennis pakt zijn mobieltje. Vertelt het verhaal. Geeft aan waar het ongeveer is.

Even later horen ze de sirenes. De brandweer is het eerst aanwezig. Ambulance en politie volgen. Dikke zeilen worden naast Bram uitgerold. Ladders plat op het zeil gelegd. Brandweermannen lopen zó naar Bram toe. Aan weerskanten trekken ze aan hem. Hij komt geen centimeter omhoog. Het zand nadert zijn borst, zijn schouders...

'Graven, mannen, graven!', roept de commandant. Na twee uur is Bram bevrijd. Bewusteloos wordt hij met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Op het nippertje gered...

FOLLOW ME

Weet je nog wat Dennis riep? "Follow me!" "Volg mij!" Had Bram het maar niét gedaan... En zo is er in jouw leven heel veel wat roept: 'Follow me!'

De reclame. De mode. Vrienden en vriendinnen. De klas. Collega's op het werk later. "Ach joh, doe mee!" Ze kunnen je zelfs (bijna) dwingen. En steeds weer geldt de vraag: "Is het wel góed als ik volg? Móet ik écht doen wat iedereen doet?"

Computer

Die vraag geldt zéker ook bij de moderne media. "Hé, heb je dit computerspel al eens gedaan? Moet je doen, joh. Zó spannend!" Misschien vraag je niet verder, ook niet aan je ouders, maar speel je nog dezelfde avond het spel. Het blijkt een geweldgame te zijn. Een spel waarbij volop gevochten en gedood wordt. Je wordt er steeds handiger in. Maar... je wordt er ook steeds harder van. De moordlust komt in je ogen als je bezig bent. Zou dat geen zonde tegen het zesde gebod van Gods Wet zijn?



FACEBOOK

"Heb je al een profiel op Facebook (of hoe een ander sociaal medium ook mag heten)? Leuk joh! Kun je met allerlei meiden en jongens contact hebben. Jouw mooiste foto's plaatsen en nog veel meer!"

Misschien vraag je direct hoe je op Facebook komt. Misschien heb je diezelfde week al een profiel en doe je volop mee.

Je kent niet eens de gevaren. Je ouder(s) weten het niet.

Je geniet. Je volgde gewillig toen je: 'Follow me!' hoorde.

SLECHTE BEDOELINGEN

Vooraf meisjes (maar ook jongens!) kunnen op Facebook e.d. benaderd worden door mannen (of vrouwen) met slechte bedoelingen.

Ze doen zich voor als - bijvoorbeeld - een vriendin die precies dezelfde hobby's heeft als jij. Ze kopiëren foto's van een heel leuk meisje of van een heel sympathieke jongen en doen net alsof zij dat meisje of die jongen zijn.

Ze gaan steeds verder met vragen. 'Wat zie jij er leuk uit, joh!'

Dat kan héél ver gaan. En honderden meisjes zijn gewillig gevolgd, stap voor stap.

En als ze dan ook nog hun adres geven, of een afspraak maken...

Vastgeraakt in het drijfzand!



FOLLOW ME!

Smartphone

"Wat? Heb jij nog geen mobieltje?" Die vraag werd jou misschien al gesteld toen je heel jong was? Maar ook op de basisschool kan het zelfs al over een smartphone gaan. Een apparaatje met heel veel mogelijkheden. Er staat ook mobiel internet op.

Je hoort de enthousiaste verhalen. Je ziet de vele vernuftige mogelijkheden.

Je bezwijkt misschien voor de stille, maar dringende vraag: 'Follow me!'

Je gaat thuis vragen of je er ook één mag. Je zeurt misschien net zo lang totdat je er één hebt.

Nee, je kunt natuurlijk niet met zo'n 'ouderwets' ding aankomen. Liefst één die nét nog iets meer kan dan die van je klasgenoten!

Je kent de gevaren niet. Je denkt niet na: 'Heb ik hem wel nodig?' Nee, gewoon volgen. Follow me! Bezwijken voor de groepsdruk.

Een mobieltje? Kan handig zijn. Denk maar aan Dennis, die 1-1-2 belde. Maar waarom zo jong er al aan beginnen? En waarom een smartphone?

Afremmen

En als jouw verstandige ouder(s) je afremmen. Jou nog dingen verbieden omdat je de gevaren nog niet kent, of omdat het zo véél van je tijd kost...

Dan word je misschien boos. Je wilt je klasgenoten volgen. Ook is de begeerte in je hart heel sterk...

Regels

En als ze tenslotte toestemmen, maar bepaalde voorwaarden stellen? Als ze duidelijke regels hanteren?

Bijvoorbeeld:

- 's Avonds je smartphone beneden laten.
- De app Kliksafe Mobi (een handig filterprogramma e.d.) installeren en gebruiken.
- Op zondag digitale rust.

Vind je die afspraken dan óók niet goed? Ben je dáár zelfs ontevreden over? Volg je zelfs je vrienden in het negatief doen over Kliksafe? Terwijl jouw ouder(s) jouw welzijn op het oog hebben en jou willen beschermen tegen het zuigende drijfzand?

Besef je wel dat zij fout zijn als ze deze regels en voorwaarden níét stellen? Beséf je wel dat er al heel veel jongeren verslaafd zijn aan geweldgames, aan hun smartphone zelf, aan Facebook of aan het verkeerde op internet? Verslaafd, omdat ze geluisterd hebben naar het 'Follow me!' Verslaafd. Vást in het drijfzand. Hulp nodig!

Positief

Natuurlijk, je kunt veel moderne media ook géód gebruiken. En er zijn jongeren die de gevaren wél zien en geen smartphone aanschaffen als zij die niet echt nodig hebben. Of ze gebruiken de middelen die er zijn om het gevaar zo klein mogelijk te maken. Zij vertrouwen hun zondig hart

niet... Wij hopen dat jij bij die groep jongeren hoort en blijft. Niet in eigen kracht. Vraag de Heere om hulp daarbij!

Volg Mij

Zie je de grote tegenstelling tussen het 'Follow me' van de wereld (en de duivel) en het 'Volg Mij' waarover je in de kerk hoort?

De laatste woorden zijn van de Heere Jezus Zelf. Hij gebruikte die verschillende keren tijdens Zijn verblijf op aarde. Opvallend is het dat de Heere Jezus dat tegen niemand anders dan tegen Zijn discipelen en kinderen zegt. Dat heeft een reden. Het échte volgen van de Heere Jezus kan alleen met een nieuw hart.

De Heere vraagt geheel het hart. *Mijn zoon (mijn dochter) geef Mij uw hart!* Het betekent ook het kruis achter Hem opnemen. Dat wil zeggen dat het volgen met moeite gepaard gaat. Toch willen ze Hem niet ruilen voor duizend werelden. Hij is Alles voor hen!

Gespreksvragen

1. Welke overeenkomsten zijn er tussen drijfzand en moderne media?
2. Weet je ook een verschil?
3. Wanneer ben je verslaafd aan je mobieltje?
4. Wat zijn de gevaren van Facebook en veel andere sociale media?
5. Wat vind je van Kliksafe?
6. Wil je dat iemand j ou volgt en ziet waar je op internet bent geweest?
7. Waarom is ook Psalm 39 vers 3 (onberijmd) belangrijk bij het onderwerp moderne media?
8. Lees je ook vaak z elf in jouw Bijbel?